

# Beleidsplan

1 maart 2024

*Het zijn slechte tijden!  
Het zijn moeilijke tijden!  
Dat zeggen de mensen tenminste.  
Laten we liever goed leven,  
dan worden de tijden vanzelf goed.  
Wij zijn de tijden.  
Zoals wij zijn, zo zijn de tijden*

*nos sumus tempora: quales sumus, talia sunt tempora  
Augustinus 354-430*

## Inhoud

In dit beleidsplan worden de volgende onderwerpen beschreven:

- Inleiding en ontstaan van de stichting.
- De stichting NU?
- Waarden en geloofsovertuiging waardoor wij ons laten leiden.
- Missie, waartoe zijn wij op aarde? Wat zet ons in beweging? Bij wie vinden we onze inspiratie en zending?
- Visie, waar willen we over 5 of 10 jaar staan? Wat willen wij als vrouwen toevoegen aan kerk en samenleving?
- Middelen: Waarmee willen we onze missie, visie bereiken?

## Inleiding en Ontstaan (waar komen we vandaan)

De stichting is genoemd naar Mgr. Laurentius Schrijnen, bisschop van Roermond van 1914 tot 1932. Hij had veel begrip voor de sociale noden van zijn tijd en zette zich vooral in voor onderwijs, educatie en sociale vorming van jongeren en vooral van vrouwen.

In 1931 werd de Stichting Mgr. Schrijnenhuis opgericht om de geloofsvorming van vrouwen en meisjes in Limburg te bevorderen.

Tientallen jaren gebeurde dit door het organiseren van retraites in het speciaal voor dat doel gebouwde retraitehuis op de Molenberg te Heerlen.

Later kreeg de doelstelling gestalte in vormingsweekenden voor medewerkers in de gezondheidszorg en het onderwijs. Nog weer later werden er vormingscursussen gegeven voor uiteenlopende groepen vrouwen.

De locatie van de stichting verplaatste zich door de jaren heen van Heerlen naar Houthem, Meerssen, Kerkrade, Landgraaf en is nu gevestigd te Roermond.

### De stichting nu (wie zijn we?)

De Stichting Mgr. Schrijnenhuis is een activiteit van de Katholieke Kerk in het bisdom Roermond.

Tot de doelgroep behoren vrouwen van alle leeftijden in Limburg, die kiezen voor spiritualiteit en zingeving en die zich willen verdiepen in kerk en samenleving. Wij richten ons op de spirituele en levensbeschouwelijke vorming van vrouwen als opstap naar een maatschappelijke opstelling en het dragen van verantwoordelijkheid.

Het huidige programma en de werkwijze is aangepast aan vrouwen van nu en de eisen van deze tijd.

Waarden (van waaruit denken we en waardoor “bewegen” we?)

Bij al onze inspanningen laten wij ons leiden door katholieke en bijbelse geloofsovertuiging.

Ieder mens is geschapen als evenbeeld van God.

Dat betekent dat we respect hebben voor de menselijke waardigheid. Ieder mens heeft daarom recht op erkenning en bescherming en vorming. De menselijke waardigheid daagt ons uit om onze talenten in vrijheid te ontplooien. Wij zijn niet alleen voor onszelf verantwoordelijk maar ook voor anderen en om de vrijheid voor anderen te garanderen.

Wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de “goede samenleving” (bonum commune) en willen daaraan vanuit de christelijke inspiratie een bijdrage leveren.

Die verantwoordelijkheid ligt allereerst bij iedere mens afzonderlijk. Daar al begint de oproep tot solidariteit ten opzichte van elkaar. Maar ook als samenleving en kerk dienen we hieraan een bijdrage te leveren.

Wij spannen ons in om de werkelijkheid waarin vrouwen van nu leven, te leren kennen zoals ze is en deze te respecteren en de kansen die de moderne samenleving ons biedt volop te benutten. Onze eigen rol daarin als stichting proberen we

voortdurend goed in te schatten en te evalueren.

Missie (waarom bestaan we, waartoe zijn we op aarde?)

Wij zien om ons heen een grote nood aan zingeving en betekenisgeving. Het individualisme is alom vertegenwoordigd. Positief is daarbij te duiden, dat wij bewuster keuzes maken en staan voor christelijke waarden. Tegelijkertijd zien we ook veel medemenselijkheid en solidariteit groeien en bloeien in kerk en samenleving. Het evangelie van Matteüs hoofdstukken 5-7 en 25 en de Katholieke Sociale Leer zijn daarbij een leidraad. Bij dit alles realiseren we ons dat we leven in de huidige samenleving. Graag willen wij, dat in deze samenleving tekenen van het Rijk Gods worden gerealiseerd. Vanuit katholieke en Bijbelse/evangelische waarden willen we een bijdrage leveren aan de vorming en ontplooiing van vrouwen en meisjes in het bisdom Roermond op het gebied van spiritualiteit en zingeving en maatschappelijke opstelling en verantwoordelijkheid.

We zien ook dat het behoud van het rijke katholieke geloof, gedachtegoed en denken onder druk staat. We willen het goede van deze traditie graag inbedden in onze tijd en behouden. Het is het waard om er authentiek van te getuigen.

### Visie (waarheen zijn we op weg?) (vertrekpunt?)

We willen nu en in de toekomst blijven staan voor de rijkdom van het katholieke geloof en gedachtegoed in aansluiting op de noden van de tijd waarin we leven. We hopen steeds ruimte te houden voor pluriformiteit met aandacht en respect voor de oecumene en andere levensbeschouwelijke overtuigingen.

### Doelstelling (wat willen we concreet, toetsbaar en meetbaar)

Werken aan vorming en ontplooiing op het gebied van spiritualiteit en zingeving van vrouwen en meisjes in Limburg op basis van katholieke en bijbelse/evangelische waarden met de daaruit voortvloeiende maatschappelijke opstelling en verantwoordelijkheid.

### Middelen (waarmee gaan we dat realiseren?)

Naast geldmiddelen beschikken we in de vorm van een klankbordgroep over geestelijk en spiritueel kapitaal. De klankbordgroep organiseert ontmoetingsdagen en thema avonden.

### Structuur (waarlangs werken we, wat is ons voertuig?)

Bestuur

Klankbordgroep